

Vluchtelingen crisis is de echte test voor Europa

"We moeten van de Europese Unie houden. Maar het wordt de kiezer niet makkelijk gemaakt."

Arendo Joustra in Elsevier

"Ik houd van Bernard Haitink. En ik houd van Valery Gergiev. Velen houden niet van Gergiev, want Gergiev houdt van Poetin."

Mischa Spel in NRC Handelsblad

"Waarom, vragen Arabische bloggers zich af, vluchten honderdduizenden Syris wel naar Europa en proberen ze niet eens Saudi-Arabië of andere rijke Arabische Golfstaten binnen te komen."

Jan van Benthem in Nederlands Dagblad

"Omdat ik zelf heel hypocriet ben. Omdat iedereen hypocriet is."

Cabaretier Peter Pannekoek in de Volkskrant

"Het heeft er alle schijn van dat de Amerikaanse samenleving op hol is geslagen."

Commentaar in RD

De Europese Unie staat voor de grootste uitdaging van haar bestaan. De komende dagen en weken zullen moeten uitwijzen wat de betekenis is van het woord 'Unie' in de Europese context.

Jeroen Lenaers

Al maanden ruziën de Europese lidstaten met elkaar over hoe om te gaan met de vluchtelingen crisis. Het voorstel om 40.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië te herverdelen over de andere Europese landen wordt fel bekritiseerd door landen als Hongarije, Polen, Slowakije en de Baltische staten. Terwijl Angela Merkel over haar schaduw heen stapt en op moedige wijze haar barmhartigheid toont, lijken veel andere landen het probleem liever over de schutting te gooien.

Drang tot solidariteit

Ik had oprecht gehoopt dat mijn collega's uit Centraal en Oost-Europa met een andere instelling terug zouden zijn gekomen uit de zomervakantie. De zomervakantie waarin de maand

juli alle records brak met meer dan 100.000 vluchtelingen die Europa bereikten in één enkele maand. De zomervakantie van de chaos in Calais en de lugubere ontdekking van 71 lijken in een vrachtwagen in Oostenrijk, van een overvol treinstation in Boedapest en de hartverscheurende foto van een verdronken jongetje op een Turks strand. Met andere woorden, een zomer die meer dan voldoende aanleiding heeft gegeven tot bezinning en een hernieuwde drang tot solidariteit.

Signaal van hoop

Niets lijkt echter minder waar. Terwijl president Juncker zijn nieuwe plannen presenteert om nog eens 120.000 vluchtelingen uit Griekenland, Italië en Hongarije over de andere lidstaten te verdelen, krijgen de lidstaten het niet eens voor elkaar om de oorspronkelijke 40.000 opvangplaatsen te realiseren. Hoog tijd dus om de vrijblijvendheid te verlaten en de solidariteit desnoods af te dwingen. Aan landen die jarenlang ontvangers waren – en nog steeds zijn – van Europese solidariteit zal duidelijk gemaakt moeten worden dat solidariteit altijd twee kanten opwerkt. De humanitaire crisis mag niet enkel op de schouders van enkele landen

rusten. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.

De vele hartverwarmende initiatieven vanuit de maatschappij om vluchtelingen te helpen, om hen een dak boven het hoofd te bieden, van voedsel, kleding en de kinderen van

een mensenleven niet meer is dan een bron van inkomsten, keihard te aanpakken. We moeten toe naar een veel efficiënter terugkeerbeleid van asielzoekers die geen recht hebben op internationale bescherming. Niet omdat we ze niet willen

'Een zomer die meer dan voldoende aanleiding heeft gegeven tot bezinning en een hernieuwde drang tot solidariteit'

speelgoed te voorzien, zijn een duidelijk signaal van goede wil, van hoop. Het is nu aan de politieke leiding in de verschillende lidstaten om hun verantwoordelijkheid te nemen en in de geest van deze initiatieven te handelen.

Mensensmokkelaars

Het herverdelen van vluchtelingen is echter slechts één onderdeel van een Europese agenda op migratie. We moeten veel meer nadruk leggen op het bestrijden van de oorzaken, de onrust in landen als Syrië, Irak, Libië, Afghanistan en Eritrea. We moeten veel meer doen om mensensmokkelaars, voor wie

helpen, maar omdat we onze beperkte middelen moeten richten op het bieden van bescherming aan oorlogsvluchtelingen en het bieden van een toekomst aan diegenen die dat het hardst nodig hebben.

Als we er niet in slagen om op al deze uitdagingen een fatsoenlijk antwoord te bieden, dan kunnen we tot het einde der tijden plannen blijven behandelen om vluchtelingen te verdelen over Europa. +

Jeroen Lenaers is lid van het Europees Parlement voor de CDA/EVP-fractie.



Cartoon: Bob Leenders

9/11

Je zou denken dat 11 september 2001 het Avondland bij zinnen heeft gebracht. Maar islamgoedpraters, samenzweringstheoretici en antisemieten verdubbelden hun inspanningen: 9/11 moest aan onszelf liggen. Als het al geen Amerikaans-Israëliësch complot was.

Met ongekende wreedheid roeit de radicale islam in het Midden-Oosten nu het christendom uit. Europa bedreigt het openlijk. Vluchtelingenstromen komen op ons af, verwelkomd door bondskanselares Angela Merkel. Want wie goed doet, goed ontmoet.

Toch? (HR)